

16

נטע ויצחק גל-סכום מה למדנו בסדנא. 15.04.201

באנו לסדנא ולא ידענו איך "לאכול" את זה. ברגע הראשון  
חשבנו שזה לא מתאים לנו.

המשכנו לפגישה השניה ואז קרה ה"קליק". הכרנו אנשים  
חדשים מכל העדות ומכל השכבות. היה מאד מעניין לשמוע  
את כל הסיפורים והדעות של המשתתפים השונים. המנחה  
העבירה את הפגישות בצורה מאד מעניינת כאשר היא עוזרת  
לכל אחד מהחברים להתבטא בצורה הנוחה לו. לאט לאט  
חשנו אמון בכל המשתתפים ויכולנו להתבטא בצורה  
חופשית. הכרנו אנשים מאד מענינים ומיוחדים, ילידי הארץ  
ועולים מארצות שונות. כל אחד עם הספורים המיוחדים לו. כך  
נוצרה חבורה מגובשת ועכשיו חבל לנו להפרד. אנו מקווים  
שתנתן לנו האפשרות להמשיך ולהפגש פעם בחודש, נשמח  
מאד על ההזדמנות להמשיך, במה שהתחלנו ולשמור על מה  
שבנינו ביחד בפגישות המשותפות שלנו.

אנו רוצים להודות על היוזמה המבורכת, לכל מי שלקח חלק  
בארגון ובבצוע של הסדנא, ליוזמים, לחברים שהשתתפו  
במפגשים ובמיוחד למנחה שלנו. יבורכו כולם.

תודה נטע ויצחק גל.

## סיכום השתתפות בחוג נרטיב

א. יש לציין לשבח את מיומנותה, השתדלותה, סבלנותה וסובלנותה של הגב' שרה מרקוביץ שהנהיגה אצת החוג בחיור, בלבביות ובהשריית אוירה נוחה ופתוחה.

ב. בהכוונת הגב' מרקוביץ הצלחנו לשחזר ולזכור את מהלך חיינו תוך שהיא מעבירה אותנו משלב לשלב, ולהעלות מאורעות בחיינו שהיו לבטח נשכחים אם לא הייתה ניתנת לנו ההזדמנות להעלותם על הכתב ולהעלותם בזכרון.

ג. הדבר החשוב, הטוב והמכריע של חוג מן הסוג הזה שהוא נותן במה להתבטא ובעיקר להוציא חסמים מתוך הזכרון והלב ולדבר עליהם באופן פתוח וחופשי. בדרך כלל לאדם המבוגר אין במה כזו וצעירים לרוב לא אוהבים להאזין.

חבל מאד שאין חוגים כאלה לרוב וחבל מאוד שאין להם המשך. חשוב מאד שיהיה להם המשך.

חוג מסוג זה הוא גם טרפייה להוצאת חסמים וסילוק חסכים מן האדם המבוגר ויש הכרח לדעתי למסד ולהעביר אותו גם במתנס"ים ובבתי גיל הזהב.

באשר לי, לי הייתה הנאה מרובה לספר לחברים בחוג דברים שכבר אין למי לספר ובעיקר להודות לגב' שרה מרקוביץ על ההובלה הלבבית והנכונה שהיה בה עידוד של ממש לדבר, לכתוב ולהוציא כל אשר על הלב.

בתודה ובברכה

מנחם שושן

נכתב בתאריך 1.4.12

